

גפנר אסתר ומשולם

משולם גפנר נולד ב- 16.7.1890 בעיירה צ'רנליצה בפולין. למד בווינה חקלאות והתמחה בבקר. עלה לישראל ב- 1910 ב"עליה השנייה" והיה ממייסדי הקואופרציה במרחביה. ב-1920, נסע לבקר את משפחתו בפולין ושם הכיר את אסתר קוך - אישתו לעתיד. אסתר לבית קוך גפנר נולדה ב- 17.6.1900 בהורדנקה שבפולין ונישאה למשולם ב- 1920 ויחד עמו עלתה לארץ, והגיעו למרחביה.

במרחביה הם היו חברים של רחל ינאית בן צבי ורחל המשוררת. בזמן השלטון התורכי בארץ, התגורר הזוג בחיפה. משולם היה קצין וטרינארי ונשלח לעיתים קרובות לביירות.

יהודית - בתם הבכורה נולדה בחיפה בשנת 1921. ואסתר, בשל נסיעותיו התכופות של משולם, נאלצה להיות רוב הזמן לבדה עם הילדה. בשנת 1924 הגיעו בני המשפחה לעטרות, הצטרפו למושב כחברים והקימו משק חקלאי. בשנת 1927 נולד בנם השני יונה - "יוינה". בשנת 1931 נולד בנם השלישי יוסי.

הבית היה מסורתי ומשולם שימש גם כגבאי בית הכנסת בעטרות. ביתם היה פתוח וכך התארחו אצלם חברים מ"העלייה השנייה" כמו: לוי אשכול והרצלפלד. כמו כן אימצו, ככל יתר חברי הכפר, ילד מעולי עיראק (בעליה בלתי לגאלית) בשם אריה נחום. הבת יהודית, נישאה בעטרות בשנת 1941 לאלחנן טרכטנברג - פרדסן מראשון לציון. נולדו להם שלוש בנות: זיוה, ניצה ויחיאלה ושם התגוררה עד יום מותה ממחלה קשה (ב1968 - תשכ"ט).

משפחת גפנר ניהלה משק מצליח וחייה בעטרות עד הפינוי הכואב. הבן - יוינה היה בתקופת מלחמת השחרור ב- 1948 מגויס ל"הגנה" ונהג במשוריין בשיירות לירושלים ולתל אביב. הבן הצעיר - יוסי, שהיה בתקופת המלחמה בבית הספר החקלאי בנהלל, שם למד. על פינוי עטרות שמע ברדיו.

משפחת גפנר עברה לאחר המלחמה לבני עטרות - שם הקימה מחדש משק חקלאי אשר נוהל על ידי שני האחים יוינה ויוסי. הבנים נישאו והקימו משפחות: יוינה נישא לרבקה ב-1956 ונולדו להם שתי בנות: דלית ואורנה. יוסי נישא לשושנה ב- 1963 ונולדו להם שני ילדים: הדר ואבי. אסתר נפטרה בשנת 1966 - טבת תשכ"ז. משולם נפטר בשנת 1967 - כסלו תשכ"ח. יונה נפטר ב-1977 - כ"ו כסלו תשנ"ח, לאחר מחלה קשה. המשפחות ודור ההמשך ממשיכים להתגורר כיום בבני עטרות.

