

טסטה קלרה ושמואל

שמואל טסטה נולד בשנת 1907 במוניסטיר- הוא שמה התורכי של העיר, לאחר מלחמת הבלקנים והתפוררות האימפריה התורכית הוסב שמה לביטול. היא נמצאת בדרומה של יוגוסלביה, כיום מקדוניה. מגורשי ארגון ופורטוגל הגיעו למקדוניה ורבים מהם התיישבו בביטול וניהלו אורחות חיים יהודיים תוססים, מלאי תוכן רוחני ודתי עשיר ושפת הלאדינו שלטה בקרב כל תושביה היהודים. בהיותו בן 18, היגרה משפחתו לסלוניקי (יון). ביולי 1925 בקשה המשפחה להגר לפלסטינה וקבלו סרטיפיקאט המאשר נסיעה לפלסטינה מטעם הקונסוליה הבריטית בסלוניקי ב-20.7.1925. הוריו וששת אחיו הפליגו מסלוניקי ב-20.7.1925 והגיעו לארץ ישראל ב-27.7.1925. והתיישבו בעיר העתיקה בירושלים והיו בין אלה שאכלסו את חצרותיה של העיר העתיקה בירושלים, ולבסוף עברו אל השכונות החדשות שמחוץ לחומות. שמואל הצטרף ל"הגנה" בירושלים, בשנת 1930, והתגייס כנוטר למשטרת הישובים העבריים, שמילאו תפקידים בתעסוקה מלאה ב"הגנה", קיימו סיורים ממונעים עם טנדרים והיו אחראים לביטחון הנקודות והאזור בהרי ירושלים. בזמנו הפנוי עסק בסנדלרות. קלרה עזבה את אביה ואחיה במוניסטיר (ביטול) ועלתה לארץ ישראל בשנת 1931. בשנת 1943 כמעט כל יהודי מוניסטיר ומשפחתה הובלו אל מחנות המוות וניספו בטרבלינקה. אחיה יוסף ניצל מן השואה באושוויץ ולאחר הקמת המדינה עלה לארץ עם משפחתו ועבד ב"תנובה". בשנת 1932 נישאו קלרה ושמואל והצטרפו אל ראשוני המתישבים בעטרות ובנו בה את ביתם. הבית היה הראשון בכניסה לעטרות וצמוד לגדר שדה התעופה. איך קרה שזוג צעיר ממוצא ספרדי הגיע להתיישבות שכולה ממוצא אשכנזי - חידה בעיני הבנים. יש כמה גרסאות לכך ונשאר זאת כחידה. בימיה הראשונים של עטרות לא היה מקור מים במושב. על שמואל טסטה הוטלה המשימה להביא בכל יום מים בעגלה וסוס מרמאללה ולאחר מכן הוביל מים במכונית מהכפר הערבי ענתות. לימים נבנתה באר מים בעטרות והוצע לשמואל לעבוד במחלבת "תנובה" בירושלים, במסגרת המכסות של חברי הקבוצים והמושבים. אבא הצטרף לעובדי תנובה במחלבת ירושלים ברחוב יהודית, ליד מחנה יהודה, וכל יום, השכם בבוקר, היה נוסע באוטובוס של ינקל'ה מעטרות לירושלים ואחר הצהריים חוזר למושב. בה' באייר תרצ"ג, 1.5.33 נולד בנם משה, שכונה על ידי תושבי עטרות בשם "מושיקו". לאחר שנתיים נולדה בתם כוכבה.

ההורים עזבו בצער את עטרות ועברו לגור בירושלים. אבא עבד בתנובה למעלה מארבעים שנה, ביחד עם יתר חברי עטרות, ונפטר בשיבה טובה ביום כג' אדר א' תשמ"ט, 28.2.89, ואמנו קלרה ז"ל נפטרה ביום יט' אלול תשנ"ו, 3.9.96, ולהם ארבעה ילדים; משה - גר בירושלים, כוכבה - גרה בכפר שמריהו, רבקה - גרה בכפר יהושע, ופרץ - גר בכפר ורדים; ושמונה נכדים. עד יום פטירתם הייתה אהבתם של הורינו ל"עטרות", תמיד הצטערו שלא נתאפשר להם להישאר במושב.

משה, כוכבה, רבקה ופרץ טסטה